

Några tankar om starten av TMK på 60 och 70 talet.

När klubben hade övertagit marken från bröderna Eriksson och ritningar och papper kom tillbaka från myndigheter visades att ett 10 tal lantbrukare från Ramsåsa hade lotter i dammområdet, men ingen visste vem som var sin lott. En bit mark mot söder om visade sig att en annan lantbrukare ägde, men komunen hade mark i närheten och det blev ett byte.

Lottorna i dammområdet löste klubben med Ramsåsa byalag.

I närheten av depån bodde en familj (G.J.) som gillade klubben men stördes mycket så isamförstånd flyttade de och klubben övertog huset efter några år. En granne ute vid vägen mot Ystad var däremot imot klubben, och gick till länsstyrelsen för att stoppa klubben. Klubben fick brev att mäta decibell i dennes fastighet. Jag var där vid olika tillfälle och kollade och flyttade runt i rummen, trafiken hade högre decibellvärden än från klubben. Någon förening hade hittat gullvivor på backarna och att änderna blev störda i dammen.

Några myndigheter var här och kollade, änderna flög när vi startade motorcyklarna men efter fem minuter kom dom tillbaka och landade i dammen som vanligt. Sen fick vi inte ha körning under högmässan i Ramsåsa om söndagarna mellan 11,00 och 12,00. De första åren körde vi på dispans, men allt löste sig efter många brev och diskussioner med myndigheter.

Och på tal om den första rallycross tävlingen där dom vid billjettinsläppen hade pengar både i fickor och väskor. På kvällen samlade vi in pengarna och lade dessa i två större

kassar. Jag tog dessa med hem och ställde dem i hallen.  
Dagen efter tog jag dem med till jobbet, vid tio tiden körde jag till Jorbrukskassan och ställde kassarna på disken, kamrer Eriksson kom ut och sade att så får det inte gå till. Flera år efter detta kom två personer från banken ut till banan och hämtade pengarna.

Vid pennan Gunnar.